
Column

Taboes in klimaat- en energiedebat

door Sylvia Hosman

In een sprookje was het een klein jongetje dat durfde te zeggen dat de keizer geen kleren aan had. In de klimaat- en energiedebat zijn het de gepensioneerden, vaak hoogleraren en andere ter zake deskundigen. Zelf ben ik geen klimaatdeskundige maar ik verwerp wetenschap die berust op een meerderheid van stemmen. In mijn ervaring in de gezondheidszorg heb ik vele tijdelijk alom gedeelde opvattingen zien sneuvelen, doordat zij in de realiteit toch anders bleken uit te pakken. Wat het klimaat betreft ben ik dan ook kritisch op de stelligheid waarmee beweerd wordt dat we op een ramp afstevenen als er niet snel in het klimaat wordt ingegrepen. Ook het taboe op veilige kernenergie met het element thorium als energiebron voor de toekomst vind ik laakbaar en schadelijk voor onze economie en daarmee voor de generaties na ons.

Terecht bepleit VVD'er Wiegel in zijn column in de Telegraaf van 14 september het opnieuw op de agenda zetten van kernenergie. Hij pleit voor realisme en durf om taboes te beslechten. Interessant is ook het interview met Marijn Poels, wiens nieuwe documentaire gaat over het taboe op anders dan mainstream denken. Hij noemt de angsten bij mensen die afhankelijk zijn van hun baan, zoals in het onderwijs of de zorg, waardoor zij niet voor hun kritiek op de huidige energie- en klimaatvoornemens uit durven te komen.

Zulke taboes zijn fnuikend voor onze democratie, die tenslotte alleen wel vaart bij mondige burgers, burgers die hun mond durven opendoen. Niet alleen nu, nu er een enorm én langjarig beslag op de portemonnee van de burgers dreigt te worden gedaan, vanwege de vermeende noodzaak via Nederlands beleid de ondergang van de wereld te keren, en klimaatgoeroes als Rotmans die menen dat de tijd van polderen voorbij is.

Het lijkt er op alsof de verkettering van het vrije denken, zoals dat regelmatig in de geschiedenis voorkomt, weer gewoon wordt in onze huidige maatschappij. Als er één partij is die hiertegen steeds in het geweer kwam was het de VVD. Het is in mijn partij op dit punt nu echter veel te stil geworden.

Sylvia Hosman is Statenlid in Friesland, oud inspecteur van de gezondheidszorg, en neuroloog NP.